

@degroenebuurvrouw

Prachtige tuinplaatjes kijken, slimme tips opdoen, stekjes of zaden ruilen, nieuwe planten ontdekken. Dat kan op Instagram. Daar ontmoet je vele trotse tuiniers. Ontdek de stories achter de groene Instagrammers.

tekst KATJA STARING | @DAILYGREENSPIRATION

1.052
volgers

318
volgend

165
berichten

Carlijn Krielaars

Geveltuinjeshovenier en
minituintjesspecialist

- Groene vingers met diepe liefde voor alles wat groeit, bloeit, kruipt, zoemt en wriemelt
- www.degroenebuurvrouw.nl

Carlijn Krielaars werd vanzelf De Groene Buurvrouw, omdat haar burens uit het Bossche steegje haar zo noemden. 'Je weet wel, die buuf die altijd met planten bezig is'. En niet alleen die steeg, maar de hele buurt is een stuk groener dankzij deze bevlogen en betrokken stadsbewoonster. "Mijn missie is de hele binnenstad van Den Bosch vergroenen. Voorbijgangers stoppen om te kijken, maken foto's. Onze steeg is echt een toeristische bezienswaardigheid. Mensen bewonderen het groen, vinden het gezellig. Dat hoor ik van mijn burens die vooraan wonen. Van jongs af heb ik wat met de natuur. Ik lag altijd op mijn buik naar mieren en lieveheersbeestjes te kijken. Rondom mijn huis miste ik dat. Toen ben ik allerlei planten naar binnen gaan smokkelen. Mijn burens kregen ook de smaak te pakken, dus hebben die ook tegels uitgewipt en allerlei planten neergezet. En ineens vroegen allerlei stadsbewoners mij advies. Dus naast mijn werk als ok-assistent, werk ik nu ook als De Groene Buurvrouw. Ik leg kleine stukjes groen aan in de stad: geveltuinen, balkons, boomspiegelguintjes. Met weinig geld en middelen. Ik zaai verzameld zaad en heb me verdiept in schaduwplanten, die je in zo'n oude binnenstad met smalle stegen echt nodig hebt. Ik wil de ambassadeur van de minituintjes zijn. Mijn droom is in het versteende winkelgebied ook geveltuinen aan te leggen. Ik wil de stad afkoelen en zoveel mogelijk groene postzegels maken om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Dat is voor veel mensen wennen. En dan zeggen historici: er stonden hier nooit bomen. Maar wij leven in een andere tijd, waarin we kampen met de opwarming van de aarde. Dus plant nú dan wel bomen voor onze toekomst. Op mijn eigen balkon van nog geen 5 vierkante meter zie je hoe snel je dan al effect hebt. Er hangen zweefvliegen boven de bloemen, bijen doen een tukje in de klokjesbloem, ik heb aardbeien, basilicum, tomaten, en een heleboel geredde planten die hier op adem komen, ik heb vingerhoedskruid gezaaid en zelfs een kleine wildebloemenweide met een waterschaal waar Franse wespen en hommels komen drinken. Ik heb een wand met wel acht bijenhôtels. Het is een walhalla van groen en gezoem.

Met Instagram heb ik een haat-liefdeverhouding. Aan de ene kant wil ik juist in de échte, tastbare wereld blijven. Aan de andere kant bracht Insta me echte, nieuwe vriendinnen, fijne contacten en groenfreaks met dezelfde passie als ik. Ik merk dat ik het fijn vind om te horen van mensen dat ze leuke ideeën bij me opdoen. Dat vind ik mooi. Want zonder Instagram had ik vanuit Den Bosch nooit mensen in Leeuwarden kunnen bereiken."

Natuurlijk is Groei & Bloei ook te vinden op Instagram:
@groeienbloei.

